

P. S. Gerbrandystraat 31, 3354 BR, Papendrecht
Tel: coördinator: 06-39575136

email: coordinator@odensehuispapendrecht.nl
secretariaat@odensehuispapendrecht.nl

Het Odensehuis is open op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.



Beste lezer,

In deze nieuwsbrief leest u over de geluksmomenten die zich binnen het Odensehuis ontvouwen.

Gouden momenten die we beleefden samen met de peuters van de kinderopvang en met elkaar.

Een aantal activiteiten van de laatste maanden worden in deze nieuwsbrief beschreven en met foto's geïllustreerd.

De volledige activiteitenagenda vindt u op onze website www.odensehuispapendrecht.nl

Veel leesplezier!

Marjan Middelburg
Coördinator Odensehuis Papendrecht

Verjaardag Marjan

De verjaardag van onze coördinator Marjan kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. De verrassing was groot toen Marjan deze collage zag. Bovendien was het Odensehuis vrolijk versierd met slingers.

Tijdens de koffie werd Marjan uit volle borst toegezongen en er volgde een heerlijke traktatie.

Natuurlijk waren er bloemen van de vrijwilligers en van het bestuur.

Al met al een gezellige dag voor iedereen.



Afscheid

Tot ons groot verdriet hebben we, na een kort ziekbed, afscheid moeten nemen van onze zeer geliefde gastvrouw Astrid van Hees.

Samen met haar man Rob is ze vanaf september 2019 vrijwilligster in het Odensehuis. Astrid deed dit met hart en ziel. Ze was een gastvrouw die voor iedereen een lief woord had en met een milde en positieve blik naar mensen keek. Ze stelde iedereen op hun gemak; als een bezoeker onrustig was, pakte ze haar sokken breiwerkje en ging gezellig naast die persoon zitten en begon een praatje.

Afgelopen jaar heeft ze meer dan 40 paar sokken gebreid waarvan de opbrengst ten goede kwam aan ons Odensehuis.

Ook voor de vrijwilligers onderling had Astrid een luisterend oor.

Astrid was altijd in om iets te organiseren en daar ook de kar voor te trekken. Samen met Rob fietste ze door de regio en bracht ze vaak iets voor het Odensehuis mee.

We verliezen in Astrid een warme, attente, bescheiden, betrouwbare, echte en positieve gastvrouw.

We wensen Rob, hun zonen en naasten heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Met Astrid in onze herinnering pakken we met elkaar in het Odensehuis de draad weer op.

Heel fijn dat Rob er als gastheer ook weer bij is!

Het Odensehuis is een bijzonder mens kwijtgeraakt.



"Onafscheidelijk, altijd samen"

Heel dankbaar voor de liefde, aandacht en zorgzaamheid die ze ons tot het laatste moment gaf, nemen we intons verdrievig afscheid van wijf vrouwe, onze moeder en oma.

Astrid Sonja van Hees - Leenheer

's-Gravenhage, 27-9-1949

Dordrecht, 2-3-2023

Binnend tur lid in de Orde van Oranje Nassau

Rob
Walter en Margreet
Sjoerd en Esther
Kleinkinderen

Ze was een prachtmeis!
De mooie herinneringen zullen we altijd blijven koesteren.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Liever geen bloemen

Valentijn

Met de dag van de liefde op komst, fleurden we ons Odensehuis op met allerlei zelfgemaakte hartjes. Van klei maakten we hartjes, welke we weer versierden met allerlei kraaltjes.

We maakten hartjes van wol in allerlei kleurtjes en motieven en een aantal hartjes werden vervolgens versierd met veertjes.

Er werden ook hartjes gezaagd, waar teksten als 'Je bent mijn Valentijn' in gebrand werden.

En gewoon een hart op papier mooi inkleuren was natuurlijk ook favoriet.

Wat hebben we ervan genoten, zowel van het maken maar zeker ook van het resultaat.



Klessebasjes

Samen met gastvrouw Astrid waren we op zoek naar een mooie bestemming voor het "sokkengeld". Astrid was een zeer bedreven "kletspraatje" met onze bezoekers. In alle rust, soms met het sokkenbreiwerk in haar schoot, maakte ze gezellige praatjes met iedereen. We hebben daarom van het sokkengeld een aantal Klessebasjes puzzelboekjes en praatplaten (<https://klessebasjes.nl/>) aangeschaft.

Klessebasje is een verbastering van de woorden 'klessebesjes' en 'seba'.

Een klessebesje is een afgeleide van het werkwoord 'klessebessen' wat voor babbelen, keuvelen of kwebbelen staat. Een klessebesje staat dan voor een 'babbeltje' of een 'kletspraatje'.

Klessebasje wil gesprekken tot stand laten komen d.m.v. het aanbieden van leuke, herkenbare, ongedwongen en laagdrempelige puzzels en spelletjes voor mensen met dementie. Gesprekken die gevoerd worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige belevingswereld van de persoon met dementie. Door het ophalen van persoonlijke herinneringen krijgen mensen met dementie weer een verhaal....ze doen ertoe! Een gevoel wat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot in een gesprek.

Ik ben heel blij dat Astrid de boekjes nog heeft gezien. Wij hebben een handreiking om de "kletspraatjes" voort te zetten.

Gastheer Ad heeft met behulp van de Klessebasjes een leuke digitale quiz over bloemennamen en automerken in elkaar gezet en gepresenteerd. Iedereen was enthousiast en er kwamen weer mooie verhalen over de auto's en bloemen van vroeger.

NL doet

Zaterdag 11 maart kwam het voltallige College van Burgemeester en Wethouders naar het Odensehuis om mee te werken aan de landelijke actie NLdoet.

Voor deze speciale gelegenheid was het Odensehuis een extra dag geopend.

Om tien uur was het al een gezellige drukte in het Odensehuis. Naast het College van Burgemeester en Wethouders werden ook bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers, het bestuur en coördinatoren van het Odensehuis, vertegenwoordigers van Sterk Papendrecht, dames van Ladies' Circle 35 Alblasserwaard, een delegatie van RTV Papendrecht, de pers en andere belangstellenden ontvangen met koffie en koek.

Burgemeester Margreet van Driel opende de dag met een korte toespraak en daarna ging iedereen aan de slag. Binnen en buiten werden de bloembakken gevuld met plantjes welke gedoneerd zijn door Florensis in Hendrik Ido Ambacht.

En er is een echte jeu de boules baan aangelegd, het spel heet nu geen jeu de boules meer maar petanque.

Binnen werd er geknutseld en gekletst en werden er spelletjes gespeeld.

Wat was het weer een gezellige dag, iedereen was vrolijk en er was veel aandacht voor elkaar.

Onderwijl maakten de Ladies broodjes gezond klaar voor de lunch en werd er gezamenlijk gegeten. De tijd vloog voorbij en van lieverlee ging een ieder weer met een tevreden gevoel naar huis.

De burgemeester vertelde nog dat ze trots is op het Odensehuis en graag nog een keer op bezoek komt.



Voorjaar in het Odensehuis

Bij het voorjaar horen natuurlijk ook bloemen.
 Met elkaar hebben we voor thuis bloemstukjes gemaakt. Dit jaar hebben we de bloemen geschonken gekregen van De Drie Tulpen uit Hendrik Ido Ambacht.
 Hartelijk dank voor de bloemen!
 Onze bezoekers genoten zichtbaar van deze kleurenpracht.
 Met veel plezier begon iedereen aan het bloemschikken, "Ik sta versteld van mijn eigen kunsten" riep een bezoeker vol trots.



ook de tuin krijgt een voorjaarsbeurt



egelhuisje



Ook de overwegend mannen van de houtbewerking laten zich inspireren door het voorjaar. Naast de Paaseieren en kippen worden er ook talrijke vogelhuisjes gemaakt en er is zelfs ook al een egelhuisje gefabriceerd.
 Met de vogelhuisjes loopt het storm. Deze worden zelfs al verkocht voordat ze afgelakt konden worden.

Gluren bij de burens

Peuterbezoek (Wasko Christelijke Peuterspeelzaal Het Visje)

De juffen en peuters waren met het thema 'ziek en gezond' bezig en hadden verftekeningen gemaakt. Die wilden ze graag aan onze bezoekers aanbieden. Nou, we zijn altijd in voor peuterbezoek, dus de afspraak was snel gemaakt.

De kinderen kwamen wandelend met de juffen naar het Odensehuis. Bij ons aangekomen vermaakten zij zich met onze ballen en hoepels.

De juffen vertelden ons van hun project en daarna werden alle kunstwerken uitgedeeld en kreeg menig peuter een vrolijke en blijde reactie van onze bezoekers. Iedereen werd heel blij van dit peuterbezoek.

De verfwerken werden aan het eind van de dag meegenomen naar huis.

Citaat van een bezoeker: "dat is lang geleden dat ik een kindertekening op de koelkast had hangen, deze ga ik weer ophangen!"



Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft besloten om in navolging van andere organisaties ook in het Odensehuis Papendrecht 2 vertrouwenspersonen te zoeken voor het geval zich ongewenst gedrag voordoet in ons Odensehuis.

We vinden het fijn dat 2 personen zich bereid hebben verklaard deze rol op zich te nemen:

Nel van Stam en Raymond Aerts.

Voor zover nodig stellen zij zich hier onder kort voor.

We hopen dat er geen beroep op hen gedaan zal worden, maar willen wel de mogelijkheid bieden als er zich iets voor zou doen.

Sinds kort is ook onze klachtenprocedure op de site geplaatst waarin de rol van vertrouwenspersonen nader wordt beschreven.

Mijn naam is Nel van Stam. Eind 2021 kwam ik in het Odensehuis om te kijken of ik als vrijwilliger mee wilde doen. Ik voelde me direct thuis door de goede sfeer en de leuke activiteiten. Sindsdien ben ik regelmatig aanwezig op verschillende dagen, met uitzondering van de maandag. Die houd ik vrij om te roeien in de mooie Biesbosch.

Mocht u iets met mij willen bespreken dan kunt u mij telefonisch bereiken via 06-10310417.



Mijn naam is Raymond Aerts. Sinds najaar 2019 ben ik vrijwilliger in het Odensehuis.

Uitzonderingen daargelaten ben ik op de maandag aanwezig. Verder neem ik deel aan de activiteitencommissie. Mocht er iets spelen dat je zou willen aankaarten bij een vertrouwenspersoon, dan ben ik dus beschikbaar op de maandag. Mij telefonisch benaderen kan op andere dagen ook via 06-42931052.



Gastvrouw/gastheer gezocht

Gastvrouw/heer gezocht (vooral voor de vrijdag)

Wij zien de vrijwilligers als gastvrouw of gastheer, die actief bijdragen aan deze vernieuwende vorm van ondersteuning aan thuiswonende mensen met geheugenklachten, beginnende dementie en hun naasten. Tijdens de inloopuren zorgt u, samen met collega vrijwilligers, voor koffie en thee en voor een fijne sfeer waarin iedereen tot zijn recht kan komen. U voert gesprekken met mensen met geheugenklachten en met hun naasten en hebt oog voor ieders behoefte. U assisteert bij activiteiten of begeleidt deze zelf. U hebt alle ruimte uw eigen talenten, interesses en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen.

U denkt actief mee over de ontwikkeling van het Odensehuis, neemt deel aan het werkoverleg en aangeboden trainingen.

We zoeken vooral vrijwilligers voor de vrijdag. De werktijden zijn overdag en in overleg, 1 dag per week of per 2 weken.

U kunt onze bezoekers (mensen met beginnende dementie en naasten) een plek bieden waar zij zich thuis zullen voelen. Een plek die de kwaliteit van leven verbetert van mensen die te maken krijgen met toenemende (geheugen) beperkingen.

Wilt u meer weten?

Kijk op onze site www.odensehuispapendrecht.nl of neem contact op met de coördinatoren Eline of Marjan, 06 39575136, coordinator@odensehuispapendrecht.nl.

De hoppers

4 op een rij

Aan het eind van de middag kijk ik altijd uit het raam om te zien of er al Hoppers en/of familie van onze bezoekers aankomen. Opeens verschijnt er een grote grijns op mijn gezicht..... er staan 4 Hoppers op een rij geparkeerd om onze bezoekers op te halen.

En wat boffen we met zulke lieve en betrokken chauffeurs!

's Morgens worden onze bezoekers gebracht en als er met onze alleenwonende bezoekers iets aan de hand is, komen ze het ook even vertellen zodat wij de mantelzorgers weer kunnen inschakelen.

Het komt weleens voor dat iemand de deur achter zich dicht trekt zonder de sleutel mee te nemen. Zij helpen tijdens de rit de rust te bewaren en geven het even aan ons door, zodat wij een mantelzorger kunnen bellen voor een sleutel. Het lijken kleine dingen maar op deze manier kunnen mensen met dementie langer zelfstandig thuis wonen.

Als de Hoppers zijn geparkeerd (soms 4 op een rij) komen de chauffeurs vrolijk binnen en vertellen wie ze op komen halen. Soms is er tijd voor een kopje koffie/thee en nemen daarna onze bezoekers mee.

Dank chauffeurs voor jullie zorg!

Samen maken we Papendrecht Dementie Vriendelijk!



Michelle stelt zich voor

Mijn naam is Michelle Hulbosch en ik ben 19 jaar. Ik zie er niet anders uit dan andere meiden van mijn leeftijd, maar ik ben wel anders. Ik heb namelijk een lichte verstandelijke beperking. De beperking die ik heb komt doordat ik Mozaïek Downsyndroom heb. Dit betekent dat ik minder snel leer, maar als het eenmaal goed wordt uitgelegd dan kan ik het wel.

Bij de vorm Downsyndroom die ik heb zit het aan de binnenkant van mijn cellen en is het aan de buitenkant niet zichtbaar, waardoor mensen niet snappen dat ik een licht verstandelijke beperking heb. En mij vaak vreemd vinden en geen contact zoeken of willen.



Ik woon bij mijn ouders thuis samen met mijn oudere broer en onze honden. Mijn grootste maatje is Xanti een sheltie van 3 jaar oud. Samen met haar beoefen ik de sport agility. Agility is een parcours lopen met de hond. De hond moet over hindernissen heen springen, door tunnels rennen en over schuttingen lopen. Ook kan er een kattenloop (een lange brug) in het parcours staan. Naast de hond loopt de handler, die de hond de juiste kant op stuurt door middel van commando's. Deze moet goed en snel kunnen lopen en ook een goede conditie hebben. Om mijn conditie op te bouwen ben ik ook begonnen met hardlopen. Ik vind het leuk om sportief bezig te zijn.

Een van mijn andere hobby's die ik heb is schrijven. Schrijven is één van mijn grootste hobby's. Met het handige e- bookplatform Wattpad kan ik mijn verhalen delen met mensen over de hele wereld. Wattpad is een digitale wereld voor jonge (nieuwe) schrijvers en lezers. Mijn droom is om met deze hobby, een bekende schrijfster te worden en mijn verhalen te kunnen uitgeven in een boek. Mijn verdere hobby's zijn: gitaar spelen, verhalen schrijven, diamond painten (dit is een schilderij met allemaal verschillende diamanten steentjes), boeken lezen, knutselen, spelletjes spelen, muziek luisteren en koken. Ik kook ook wel eens thuis voor mijn ouders en broer een lekkere pasta maaltijd. Ook het bakken van lekkere hapjes vind ik erg leuk om te doen. Dit is in het Odensehuis al een keer geproefd.

Ik vind het fijn dat ik heb mogen ontdekken, dat ik goed met de mensen van het Odensehuis kan omgaan en dat je daar jezelf mag zijn. Met zowel de vrijwilligers als met de ouderen is het fijn om op maandag, dinsdag en vrijdag in het Odensehuis leuke activiteiten te doen. Het is een fantastische plek om mezelf te zijn, hierdoor voel ik me zelfverzekerd en veilig. Nu hoor ik weer ergens bij. Het Odensehuis is een gezellige plek waar ouderen heerlijk kunnen genieten van de leuke activiteiten, maar ook van een heerlijk bakje koffie, thee en een lunch die voor hun wordt bereid, waar ik graag altijd met liefde meehelp in de keuken.

Paas knutselen

Pasen is niet alleen het belangrijkste christelijke feest, het is daarnaast ook een oeroud lentefeest. Een vrolijk feest dat je doet denken aan verse bloemen, huppelende lammetjes, lieve kuikentjes en het eerste lentezonnetje. Het is een feest wat we met elkaar vieren en waar wij genieten van elkaars gezelschap.

Dit jaar hebben we de traditionele Paastak in het Odensehuis opgehangen en met zelf gemaakte kunstwerkjes versierd. De ene bezoeker heeft een haasje gehaakt, de ander een vogel gekleurd en weer iemand anders vond het leuk om de oude techniek van pompoenen maken weer op te pakken. Wat hebben we weer genoten om te ervaren dat we sommige technieken nog niet verlerd zijn. En super fijn dat onze gastvrouwen/heren daarbij ondersteunen en gezellig een kopje koffie/thee serveren.

Tijdens het knutselen kwamen ook oude herinneringen naar boven. Herinneringen aan de viering van het Paasfeest in de kerk en thuis.



Paaseieren zoeken

Jong en oud zoeken Paaseieren

Op Goede Vrijdag kwamen de peuters van IKC De Wielen weer op bezoek. Voorafgaand aan het bezoek hadden onze bezoekers voor paashaas gespeeld en alle paaseieren verstopt in onze kleurrijke tuin. Vasthoudend aan een lint kwamen de kinderen met hun juffen naar het Odensehuis.

De verwondering bij de peuters was natuurlijk groot toen ze merkten dat de paashaas in de tuin langs was geweest. Vol vuur gingen ze op zoek naar alle eieren en verzamelden ze in een mandje. Daarna hebben zowel de peuters als onze bezoekers gesmuld van zo'n heerlijk zelf verstopt en gevonden chocolade ei.

Het was best een beetje fris buiten dus zijn we naar binnen gegaan. Het was zo gezellig, de peuters genoten van ons spelmateriaal en de projectie van de Tovertafel.

En wat een feest..... Onze bezoekster Ria was die dag jarig. Met z'n allen hebben we haar toegezongen en van harte gefeliciteerd.

Samen zingen, is een fijne beleving. Met elkaar hebben we de voor jong en oud bekende kinderliedjes gezongen zoals: in de maneschijn, hoofd-schouders- knie en teen etc.

Na iets lekkers en limonade was het weer tijd voor de kids om terug te gaan.

Citaat van onze jarige Ria: "dit was de mooiste verjaardag ever!"



Paaslunch

Ook dit jaar hebben de gastvrouwen voor een gezellige en overheerlijke paaslunch gezorgd op donderdag en vrijdag. Daarbij misten we onze gastvrouw Astrid, zij was altijd een trekkende kracht hierin. Met veel positieve energie en Astrid in onze herinnering hebben gastvrouwen Ineke, Anneke en Ingrid dit opgepakt. De beide dagen is er voor een vrolijke, kleurrijke paaslunch gezorgd. Aan gezellig gedekte tafels genoot iedereen zichtbaar van al het lekkers en elkaars gezelligheid.



Wist je dat:

- dementie op jonge leeftijd niet snel herkend wordt? Er wordt dan vaak ten onrechte gedacht aan een depressie of burn-out, omdat dit heel erg kan lijken op de klachten bij dementie. De diagnose dementie zorgt dan vaak voor meer duidelijkheid en begrip.
- initiatiefgroep Odensehuis Gorinchem en Molenlanden bij ons op bezoek zijn geweest?
- per 1 mei Odensehuis Gorinchem start?
- per 1 juni Odensehuis Molenlanden start?
- we hen beiden veel succes wensen!
- we doppen sparen voor een geleide hond?
- op onze website www.odensehuispapendrecht.nl bij **agenda** de activiteiten vermeld staan?
- de gastvrouwen/heren een werkgroep activiteiten hebben en dat ze samen met de coördinatoren alle extra activiteiten organiseren?
- je energie krijgt van een dagje Odensehuis?
- een bezoeker aan onze burgemeester vroeg of zij misschien dubbel glas voor ons kan regelen?
- onze tuinvrijwilliger Jan nog een achtergebleven paasei heeft gevonden?



Koningsspelen

Vandaag was het Odensehuis oranje gekleurd, oranje vlaggen en rood-wit-blaauwe versieringen. veel bezoekers hadden ook oranje kleding aan. Dit omdat we vandaag Koningsdag vierden. Iedereen werd verrast met een oranje tompouce bij de koffie. Er werd een feestelijke Koningscollage gemaakt, kroontjes gehaakt en vlaggen gebreid. We kregen een vorstelijke lunch: tomatensoep met balletjes, broodje knakworst en als toetje ijs met overheerlijke aardbeien met slagroom 🍓. In de middag werd er o.a. gesjoeld, blikjes gegooid, nagels gelakt in de kleuren rood-wit-blaauw en met een blinddoek om in de koninklijke collage van Alexander geprikt. Het was weer een gezellige en vrolijke dag in het Odensehuis.



Nieuws



Dank Rotary

Door een gift van Rotary Kinderdijk/Alblasserdam hebben we een kastenwand kunnen aanschaffen. Na een grondige opruimronde is de kast geïnstalleerd en konden we hem inruimen. Het is ontzettend fijn en het geeft rust in de ruimte. Wat we niet hadden kunnen voorzien dat dit zou uitnodigen tot een rollator parkeerruimte.

Voor aankondiging Rabo Club Support.

Beste mensen, vanaf 29 mei kunnen we weer mee doen met de Rabo Club Support. Het formulier invullen doet het bestuur. Willen jullie a.u.b. iedereen in je kennissenkring vragen een stem uit te brengen op ons Odensehuis? In de volgende nieuwsbrief kom ik terug met meer informatie.

Piet Bezemer



Alzheimer café Papendrecht

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en professionals.

Locatie: Odensehuis, P.S. Gerbrandystraat 31, 3354 BR Papendrecht

Tijd: 19:30 uur - 21:30 uur (inloop 19:15 uur)

Aanmelden is niet nodig.



Elke laatste donderdag van de maand wordt het Alzheimer café gehouden in het Odensehuis. Dit wordt georganiseerd samen met de casemanagers Rivas, Waardeburgh, Sterk Papendrecht, de bibliotheek en het Odensehuis.

Datum: donderdag 25 mei 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Mantelzorg bijeenkomst.

"Zorg je voor een ander, zorg ook voor jezelf"
Deze ochtend is speciaal bestemd voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met geheugenklachten of dementie.
Dinsdag 13 juni van 10.30 tot 12.00 uur in het Odensehuis Papendrecht.

Meer informatie?

www.odensehuispapendrecht.nl



Boekentip

'Mevrouw wil nooit mee naar buiten als ik het vraag', aldus mijn collega.

Ik leg haar uit dat een vraag als 'ga je mee een stukje wandelen?' voor iemand met dementie soms een te grote vraag is. Vaak mist het overzicht van wat er voor nodig is om naar buiten te kunnen. Jas aan, schoenen aan, sleutel mee, deur op slot. Vragen als: Wie gaat er mee? Waar gaan we naartoe en hoe lang blijf ik dan weg? zorgen voor angst en onzekerheid. Vaak gevolgd door een 'nee ik heb geen zin', 'nee, het is koud' of 'een volgende keer oké'!

Ik raad haar aan om de vraag te veranderen in een aanbod. 'Kom we gaan samen even een kwartiertje wandelen naar de supermarkt. Ik help u even met uw jas en schoenen en heb de sleutels al.'

Een paar dagen later probeert ze het uit. Ze pakt alvast de jas, schoenen en sleutels van mevrouw en doet haar het aanbod om samen een kwartiertje te wandelen. Zonder moeite laat mevrouw zich in haar jas en schoenen helpen en 5 minuten later lopen ze gearmd richting de supermarkt. Missie geslaagd!

Dit boek leert je hoe ook jij:

- Resoluut afrekenet met 'Nee, dat kan niet'.
- Veel meer ruimte creëert voor je eigen werkplezier.
- Mensen weer 'aan' kunt zetten.
- De emotie achter onbegrepen gedrag herkent.
- Veel onbegrip en weerstand voorkomt.
- Tijd overhoudt in je zorgtaken.

Boekenlijst

- Oud worden, jong blijven, Erik Scherder
- Atlas van ons brein, Lara Wierenga en Dirma Janse
- De heldere eenvoud van dementie, Huub Buijssen
- Wat je echt moet weten over dementie, Wendy Mitchell
- Als je moeder de weg kwijtraakt, Elle van Rijn
- Had ik het maar geweten, Ruud Dirkse en Caro Petit

Kinderboeken

- Mijn oma is een superheld, Marloes van Loon
- Oma, mag ik mijn pop terug? Mark Haayema
- Oma's hoofd is versleten, Marieke Ditshuizen
- Mijn lieve vergeetopa, Ilona Lammertink
- Het huis in je hoofd, Suzan Willems